



DROOMEILANDEN (5) SARDINIË REISTIJD 2,5 UUR

OP ZOEK NAAR DE CHARMANTE DUALITEIT VAN ITALIË

# Blingbling en stille poëzie

Van de opzichtige blingbling in de jetsetenclave Costa Smeralda tot stille en poëtische dorpjes in het Sardijnse achterland. Het Italiaanse eiland Sardinië kan als geen ander uitpakken met een contrastrijk aanbod waarvoor zowel de jetsetter als de agriturismoliefhebber graag terugkeert.



onbekend, ruig en verlaten kustgebied tot de ultieme jetsetenclave.

De Fiat-Agnelli-familie was een van de eerste om er een megavilla te bouwen niet ver van Cala di Volpe, waar zich nu het gelijknamige beroemde hotel bevindt. Al snel werd het de favoriete hotspot voor al wie iets te betekenen had in de beau monde. Aga Khan pompte miljoenen dollars in de Costa, niet alleen als investering maar ook om er voor zichzelf, zijn celebrityvrienden en royalty's het ultieme, Mediterrane Eden te creëren. Het is een droomlocatie waar megajachten probleemloos kunnen aanmeren en waar kleinschalige luxe-hotels verscholen tussen de mimosa, olijfbomen en oleanderstruiken geen afbreuk doen aan het landschap.

In 1977 fungeerden deze Costa en het hotel Cala di Volpe als decor voor de James Bond-klassieker 'The Spy Who Loved Me'. De reputatie als jetsetparadijs kon vervolgens niet meer stuk. Vandaag is de jetset er nog steeds, maar de echte glamour is er een beetje af. Al leggen royalty's zoals Caroline van Monaco hun superjachten nog steeds langs de steiger van het chique Cala di Volpe, en zijn de ultrajachten in de haven van Porto Cervo vaak eigendom van oliemonarchen en andere celebrities.

In juli en augustus tref je er vaak paparazzi aan op zoek naar het ultieme vakantiekiekje van een of andere bekende naam. Op deze plek werd Lady Di trouwens gekiekt toen ze met Dodi al Fayed op een jacht lag te zonnen, vlak voor ze in Parijs om het leven kwamen.

## SAMARGDROEN

Niet te missen is het binnenland van de Costa Smeralda. Vaak over het hoofd gezien door de Smeraldini, de bewoners van de Costa, die niet verder komen dan hun villa's en de privéclubs. Het mooiste uitzicht het je vanaf Monte Mora met ultiem zicht op Corsica, het eiland Tavolara en Caprera en in de verte de stad Olbia. Dwaal wat verder het binnenland in en ga iets eten in het kunstenaarsdorpje San Pantaleo in de Trattoria Balbacana.

En dan is er natuurlijk nog het smaragdgroene water van de Costa. Er wordt wel eens gezegd dat de beste manier om Sardinië te verkennen per boot is. Langzaam varende langs zijn kust om te kunnen aanleggen in baaien en langs zandstranden waar de gewone toerist niet bij kan. Twee unieke boten in Sardinië zijn de hightechcatamarans van Isti-noblu, die je langs de mooiste plekken van het eiland brengen, skipper en gastvrouw/kok inbegrepen.

Ook origineel is de Barracuda, een stijlvol houten jacht van 30 meter lang dat eigendom is van DJ Norman Cook en BBC-presentatrice Zoe Ball. Aan boord zorgen de kapitein, zijn helper, de chef en de hostess dat alles vlekkeloos verloopt. Alles is in de prijs inbegrepen: van internationale keuken (sushi en cocktails inbegrepen) tot watersporten. Het vertrekpunt is het havenje van Portisco, met ontelbare boetieks en restaurantjes. Vanaf hier is het maar enkele uren varen naar het Spargi-eiland, waar de crew een onvergetelijke picknick voor zijn gasten organiseert.

Debbie PAPPYN



Capo Spartivento, het zuidelijkste puntje van Sardinië.

Op het gemak rondcruisen van het minder toeristische zuiden naar het populaire noorden van Sardinië, waar in de verte Corsica al lonkt, geeft je in een paar uur een waaier van landschappen, indrukken, vergezichten en sferen. Sardinië heeft het allemaal: een levendige, authentieke stad zoals Cagliari, een bergachtig binnenland bezaaid met typisch Italiaanse dorpjes, een kustlijn met vervaarlijke kliffen én een kilometerslang zandstrand waar de Middellandse Zee zo blauw is dat je in de Caraïben waant.

Wie het bij het drukke noorden houdt, mist een groot deel van de authenticiteit van het eiland. De beste manier om Sardinië onder je huid te laten kruipen is een auto huren en vanuit Cagliari op ontdekking trekken door het 300 kilometer lange eiland. De wegen liggen er goed bij en in tegenstelling tot het Italiaanse vasteland moet geen tol worden betaald. Niets houdt je daarenboven tegen om van de snelweg af te wijken en de kleine baantjes op te zoeken.

De Sardijnse hoofdstad Cagliari is een elegante grande dame met statige boulevards, een levendige haven en een oud stadscentrum van nauwe straatjes en art-nouveauplein. De stad is absoluut een weekendje waard. Castello, het oude stadscentrum, is sinds D.H. Lawrence het in 1921 bezocht, niet veel veranderd. De oude stad torent hoog op een glooiende bergtop uit boven de rest van Cagliari. Ze is nog steeds beschermd door een ambitieuze 14de-eeuwse ommuring met tal van uitkijktorens.

## LICHTTOREN-HOTEL

Het oude stadsdeel bereik je met een lift of te voet langs steile en slingerende straatjes, waar je om de vijf huizen halt kan houden voor een caffè of een aperitivo. Boven vind je een prachtig plein dat uitkijkt over de rest van de stad en over de zee.

## DOEN & LATEN

### ETEN

- **Caffè degli Spiriti**, de coolste loungebar in de Sardijnse hoofdstad Cagliari (Bastione San Remy).
- **Dr. Ampex**, niet à la carte maar wel een uitgebreid menu met dagverse producten (Via S. Giacomo 35, Cagliari, + 39 (0)70 658199).
- **Sa Muskera**, een fijn slowfoodadresje op 20 kilometer van de hoofdstad (Via Regina Margherita 8A, Serdiana, + 39 (0)70 743687).

### BEREIKEN

- Brussels Airlines biedt één vlucht per dag aan tussen Brussels Airport en de luchthaven van Cagliari op Sardinië. Tickets: vanaf 69,99 euro voor een enkele reis (taksen inbegrepen). [www.brusselsairlines.be](http://www.brusselsairlines.be)

Met dank aan Charming Sardinia, gespecialiseerd in luxereizen op maat. Zij organiseren zowel transport, hotels als bootverhuur. [www.charmingsardinia.com](http://www.charmingsardinia.com)

Een mooie plek om een glas wijn te drinken in Caffè degli Spiriti, de coolste loungebar van Cagliari. Iets eten in Cagliari kan in Dr. Ampex. Er is geen kaart, je krijgt er wel een uitgebreid menu met dagverse producten. Logeren doe je in het nieuwe T-Hotel. De kamers zijn er stijlvol en ruim, en er is een openluchtounge en een spa.

Vanuit Cagliari gaat het richting Chia, bekend voor zijn lange en uitgestrekte stranden zoals Capo Spartivento, het zuidelijkste puntje van Sardinië. Hier, op een van de meest authentieke en dromerige plaatsen van het eiland, opent binnenkort een

exclusief hotel in de oude, nog steeds werkende lichttoren van Chia. Een slimme ondernemer uit Cagliari kwam op het idee de Faro om te toveren tot een kleinschalig luxe-hotel met zes suites, een klein restaurant, een wijnbar en een mooi zwembad dat naadloos aansluit op de zee.

Een goed adres op weg naar het zuiden is Trattoria Sa Muskera in Sardinia, een dorpje op 20 kilometer van Cagliari. Volgens de bekende Slow Food-gids spreken de gerechten van chef-kok Bruno Paba het Sardijnse dialect en volgen ze de seizoenen. Paba kookt en zijn vriendelijke vrouw dient op in het intieme restaurant of de kleine binnenplaats. De antipasti zijn een genereuze ontdekkingstocht door de Sardijnse wereld van kazen, gerookte vleessoorten en groenten. Een aanrader is de Caglio di Capretto, die Bruno zelf maakt. Dat is geitenkaas die rijpt in een zakje gemaakt van de maag van de geit, de callu de carabbitu. De sterk smakende kaas is ideaal als dessert vergezeld van een glaasje zoete Sardijnse wijn.

Een typisch dorpje, niet ver van de westkust van Sardinië is Riola Sardo, niet ver van de stad Oristano. Hotel Lucrezia is een fijne uitvalsbasis om deze streek te verkennen. Het historische stadje Santu Lussurgiu bevindt zich niet ver en ook de bekende ruïnes van Tharros liggen in de buurt. Het hotel met groene binnentuin heeft zeven kamers gevuld met typische, 18de-eeuwse antieken meubels. De ontvangst is hartelijk en in de tuin is het heerlijk relaxen na een dagje verkennen.

## MILJONAIERSPARADIJS

En dan is er natuurlijk de Costa Smeralda, ook wel eens 'Millionaire's paradise' genoemd. Het heeft een van de mooiste kustlijnen van de Middellandse Zee. De Emerald Coast is een 55 kilometer lange kuststrook in het noorden van Sardinië die berucht en beroemd werd sinds prins Karim Aga Khan het in 1962 transformeerde van een stuk